

Lär känna den helige Ande

John Bevere

I tre år hade lärjungarna följt Jesus, vandrat med honom och hört allt han hade att säga. Ändå sade Jesus till sina närmaste vänner att han behövde lämna dem så att den helige Ande kunde komma – och att det skulle vara det bästa för dem (se Johannes evangelium 16:7, 13-14). Om det här var sant för lärjungarna, som träffade Jesus varje dag, hur mycket mer behöver i så fall inte vi den helige Andes aktiva delaktighet i våra liv i dag?

Tyvärr blir Anden ofta missförstådd och många kristna har ingen aning om vem han är och hur han kommer till uttryck i våra liv. Den helige Ande beskrivs ofta som något "konstigt." Men Bibeln gör klart att Anden inte är något, han är Någon – en person som har lovat att aldrig vika från din sida. I den här boken bjuder John Bevere in dig att själv upptäcka den mest ignorerade och missförstådda personen i kyrkan: den helige Ande.

Boken – som är en utmärkt introduktion till att lära känna den helige Ande – innehåller:

- Dagliga andakter
- Frågor för gruppdiskussion
- Ett bonuskapitel med svar på några av de allra svåraste frågorna om den helige Ande

OM FÖRFATTAREN:



John Bevere har skrivit flera böcker som är översatta till mer än sextio språk. På svenska finns titlar som *Över förväntan*, *Avslöja fiendens fälla*, *Gudsfruktan*, *Under Guds beskydd*, *Evigheten.nu* och *Obeveklig tro*. John är en populär talare på konferenser och i församlingar och hans

TV-program *The Messenger* sänds varje vecka över hela världen. Johns hustru Lisa är också en uppskattad talare och har skrivit flera böcker. De bor med sin familj i Colorado, USA.



John Bevere

Lär känna den helige Ande

199kr

ART NR: BJB9509

ISBN: 978-91-7866-950-9

MJUKBAND

280 SIDOR



LIVETS ORDS
FÖRLAG