

Med Jesus i arbetslivet

Per-Olof Eurell

Inte alla är kallade att bli pastorer eller att vara i hel-tidstjänst för Gud. Men alla är kallade att tjäna Gud i sin vardag, och han vill både hjälpa dig och använda dig i ditt arbetsliv.

”Ni är inte kallade att bli pastorer och präster”, sa han. ”Ni är kallade att bli företagsledare och morgondagens ledare i samhället. Ni ska tjäna Gud i näringslivet.”

Dessa ord från studentprästen på Handelshögskolan träffade Per-Olof Eurell i början av hans kristna vandring.

I denna bok delar Per-Olof Eurell med sig av sin resa som kristen, hur Gud visat sig angelägen om att vara med, leda, hjälpa och använda honom på olika sätt i arbetslivet. Författaren delar med sig av sina egna erfarenheter, och förmedlar en dyrbar samling pärlor av lärdomar som kan appliceras på det egna livet!

Per-Olof Eurell beskriver på ett personligt och öppet sätt utmaningar han stött på genom livet, välsignelsen av att ställa sig till Guds förfogande i arbetslivet – men även om fallgropar att undvika när man har framgångens vind i seglen.

Framför allt visar denna bok på Guds omsorg i vardagen, att hans löften gäller just där, och att han vill låta sitt rike gestaltas i och genom ens arbetsliv.

OM FÖRFATTAREN:



Per-Olof Eurell är företagare, förkunnare och författare. Han är en välkänd näringslivsprofil som haft ledande befattningar i flera svenska storföretag. Per-Olof har också gjort sig känd för stort engagemang i församlings- och missionsarbete. Han är gift med Nancy och bosatt i

Märsta. De har tre barn och ett barnbarn.



Per-Olof Eurell
Med Jesus i arbetslivet

169kr

ART NR: BPE9851
ISBN: 978-91-7866-985-1
MJUKBAND
166 SIDOR