

Det hopp jag äger – frälsningen

Billy Graham

Vilket är det mest hoppfulla ord som någonsin funnits? För Billy Graham är det ordet *frälsning*.

Frälsning från vad? Från vårt själviska och självdestruktiva jag. Från den röra vi försätter oss själva i. Från den synd som har förföljt och plågat mänskligheten från begynnelsen. Från den ondska som drar ner oss varje dag. Från de kulturella bedrägerier som ständigt förblindar oss så vi inte kan se och ta emot Guds frälsande budskap. Från helvetet – en plats som så många inte tror existerar.

Om vi säger att vi inte behöver frälsning så lurar vi oss själva. Om vi tror att vi har nått längre i vishet än frälsningens budskap, så underskattar vi Gud. Om vi helt enkelt inte har lust att tänka på frälsningen så försätter vi oss själva i evig fara.

Vid 95 års ålder predikar Billy Graham fortfarande Guds evangelium med beslutsamhet och djup medkänsla. Han har varit i evangeliets tjänst i över 70 år och i den här boken kommer du att upptäcka hur oerhört angeläget evangeliet är, samtidigt som det är fyllt med hopp för framtiden.



OM FÖRFATTAREN:

Billy Graham är känd över hela världen som författare, predikant och evangelist.

Miljontals människor har läst hans inspirerande klassiker, bland andra *Änglar: Guds hemliga agenter*, *Frid med Gud*, *Den helige Ande*, *Hjärtats tröst*, *Resan* och *På väg hem*.



Billy Graham

Det hopp jag äger – frälsningen

229^{kr}

ART NR: BBG9196
ISBN: 978-91-7866-919-6
HÅRDBAND
224 SIDOR



LIVETS ORDS
FÖRLAG