

# Det är aldrig fel att vara helnykter

## Carl-Gustaf Severin

Kan alkohol vara en del av den kristna livsstilen?

Finns det skäl att helt avstå från alkohol?

Ska församlingen vara en totalt alkoholfri zon?

Dessa och många andra frågor tar Carl-Gustaf Severin upp i denna bok samtidigt som han berättar om alkoholrelaterade händelser ur både sitt eget och andras liv. Boken innehåller många exempel på hur alkoholen har fått förödande konsekvenser i enskilda människors liv och i vårt samhälle, men visar också en väg till hur vi som kristna kan bestämma oss för att vara en positiv faktor i denna fråga.



#### OM FÖRFATTAREN:

Carl-Gustaf Severin började sin tjänst som evangelist 1973 och har varit i tjänst för Herren sedan dess.

Förutom att resa runt i länder som Azerbadjan, Ukraina, Ryssland, Armenien, Kina, Mongoliet och Vietnam, arbetar Carl-

Gustaf som bibellärare och han bor tillsammans med sin fru och sina barn i Uppsala.

*"Det ämne som Carl-Gustaf behandlar i denna bok är mycket viktigt och jag är glad att han har skrivit den. Han har ett starkt engagemang i ett problem som idag så tragiskt ödelägger så många människors liv. Min önskan är att boken ska nå långt ut och vara till konkret hjälp för människor i alla åldrar och bakgrunder, att kunna fatta livsavgörande beslut. Beslut som påverkar både barn, familjer och hela församlingar. Vi behöver resa upp en ny ung och nykter generation i detta land!"*

**ULF EKMAN**

Fler röster om boken på nästa sida.



Carl-Gustaf Severin

**Det är aldrig fel att vara helnykter**

**129kr**

ART NR: BCGS9318

ISBN: 978-91-7866-931-8

MJUKBAND

116 SIDOR

*”Boken är en vädjan. Severin tar bladet från munnen på ett djärvt men mycket varmhjärtat sätt. Med sin unika berättarförmåga, sina rika erfarenheter och sin outtröttliga evangelistiver blir han fullständigt övertygande. Jag hoppas att alla föräldrar är kloka nog att låta sina tonåringar läsa den.”*

**DANIEL VIKLUND**

*”En författare måste beröra läsaren, berättaren måste ha ett ärende, en avsikt. Boken du har i din hand är skriven av en man som brinner, han menar allvar och har ett ärende! Boken har förutsättningar att bli en handbok för en nykter livsstil. Begripliga argument, konkreta råd i förebyggande syfte, reell vägledning för hjälp från ett missbruk. Detta till trots, bokens största förtjänst är att författaren tändar mig som läsare. Den kan komma att tända och väcka den stora gruppen »anonyma nykterister» till ett personligt ansvar.”*

**STEN-GUNNAR HEDIN**

*”Det är en viktig bok du håller i din hand. Det är en härlig uppmuntran till att leva ett nyktert liv i en tid som flödar av alkohol. Med en varm ton och helt utan moralistiska pekpinor blandar Carl-Gustaf Severin skrämmande statistik, tragiska exempel, egna erfarenheter och goda argument. Men han presenterar också ett självupplevt alternativ till alkoholen. Ett liv tillsammans med den helige Ande. Sverige behöver en nykter kristenhet och nyktra församlingar som kan hjälpa människor som fastnat i alkoholens klor. Boken ger en god grund och mycket inspiration för fler nyktra beslut. Läs den och ge den vidare till fler. Den kan bokstavligen rädda människors liv.*

**LUKAS BERGGREN**



**LIVETS ORDS  
FÖRLAG**