

Urgamla stigar

Ulf Ekman

Det finns skatter att hämta från allt det Gud har verkat i den kristna historien, skatter som han lagt ner i kyrkan som han vill att vi ska upptäcka. I denna bok, som är uppföljaren till *Andliga rötter*, fortsätter Ulf Ekman denna diskussion och visar att det finns vägar som vi kan ha vikt av ifrån och som Herren vill återföra oss till.

Vi lever i en tid då vi når ut med evangeliet i hela världen på ett sätt som aldrig förr, men det finns en annan, lika stor rörelse som pågår parallellt, nämligen in emot centrum, emot Kristi kors, emot den uppståndne Jesus Kristus och hans kropp, nämligen hans kyrka där vi kommer att finna varandra på ett nytt och djupare sätt och upptäcka styrkan och skönheten i den enhet i Ande och sanning som Herren själv ber om. Vi måste vara villiga att våga gå på urgamla stigar. Bara då kan vi verkligen komma radikalt framåt.

”Frågan om enhet är inte enkel. Det finns både en falsk enhet och en sann enhet. Här är det viktigt att inte av rädsla för den falska helt förkasta den sanna. Tvärtom måste vi gå tillbaka och låta Guds ande visa oss hur han tänkt det, vad som är Guds vision för sitt eget folk.

Vi måste också se att det finns vägar och stigar som vi kan ha vikt av ifrån och som Herren vill återföra oss till. Vi måste upptäcka att han har lagt skatter i Kyrkan, skönhet hos Bruden, nådegåvor i Kristi kropp, fördjupad gemenskap hos Guds folk som vi har gått miste om.”

ULF EKMAN, UR FÖRORDET



Ulf Ekman
Urgamla stigar
269kr

ART NR: BUE9325
ISBN: 978-91-7866-932-5
INBUNDEN
240 SIDOR



**LIVETS ORDS
FÖRLAG**