



NÄR BLEV DET FEL MED **DYGDER?**

PETER KREEFT

När blev det fel med dygder? *Peter Kreeft*

Vi har reducerat alla dygder till en enda; snällhetens dygd. Och vi bedömer Jesus efter vår standard, i stället för att bedöma våra liv i ljuset av hans.

Hur vet vi när vi är saktmodiga - eller bara fega?
När är vår vrede rättfärdig - och när är den syndig?
Vad är skillnaden mellan att vara dygdig och att bara vara etisk?

Boken "När blev det fel med dygder?" klarar ut dessa frågor, samt oräkneliga andra som kristna kan brottas med idag. Kreeft återupplivar det som en gång var allmänt känt, nämligen att de sju dödssynderna har ett motgift i saligprisningarna. Genom att ställa dessa två beteendemönster i skarp kontrast till varandra ger oss Kreeft en beprövad vägledning i den, många gånger, förvirrande process som det innebär att föresöka skilja på rätt och fel i det moraliskt tvivelaktiga tjugohundratalet.

Han förser oss med en dygdernas vägkarta - en karta för vår jordiska pilgrimsresa - som är sammanställd utifrån kristna människors samlade visdom under årtusenden, alltifrån aposteln Paulus och Kyrkofäderna till C S Lewis.

Dr Peter Kreeft är Professor of Philosophy vid Boston College. Han skriver regelbundet i flera kristna tidskrifter, är en ofta anlitad konferenstalare och har författat över 45 böcker.

Peter Kreeft
Gud i tyst läge

199 kr
ART NR: BPK6503
ISBN: 917866 650 3

 **LIVETS ORDS
FÖRLAG**

POSTADRESS Box 17, 751 03 Uppsala TELEFON: 018-489 81 00 FAX: 018-489 81 82
E-POST: order@livetsord.se HEMSIDA: www.livetsord.se/webbutik