



Kung Midas beröring *Kenneth E. Hagin*

Har du någonsin önskat att allt du rörde vid blev till guld? Mytens kung Midas önskade att allt han rörde vid skulle bli till guld. Men när han fick det han ville ha, upptäckte han att han inte ville ha det han fick!

Kenneth E. Hagin har ofta tagit upp frågan om välstånd för troende under sina mer än sextiofem år av internationell tjänst. I pastor Hagins nya bok *The Midas Touch*, fortsätter han att betona en balanserad, biblisk syn på denna viktiga aspekt av det kristna livet. Pastor Hagin förklarar hur en kristen, genom att följa obiblisk undervisning som antingen betonar eller "fattigdomsmentalitet" eller går till överdrifter i "framgångsteologi", kan hamna i diket på ena eller andra sidan vägen. Den rätta vägen är att förbli balanserad och stadigt hålla sig kvar på vägens mitt. Skingra de myter som omger välstånd i biblisk mening! *The Midas Touch* kommer att hjälpa dig att upptäcka hela Guds ords rådslut, vilket kommer att hjälpa dig att bevara balansen i livet.



Livets Ords Förlag
www.livetsord.se

Några av de frågor som tas upp i denna bok är:

Bör troende förvänta sig att få "hundrafalt igen" på det de har gett?

Är "övernaturlig skuldavskrivning" bibliskt?

Stämmer det att syndares egendom förvaras åt de rättfärdiga?

Kommer världens rikedomar att överföra till de kristna i den yttersta tiden?

Är det bibliskt att "sätta namn" på sin säd?

Är det rätt att tro Gud om en "dubbel arvslott"?

Kung Midas beröring

Kennethe E. Hagin

269 kr

224 sid. Art nr BKH7376

ISBN 978-91-7866-737-6



Livets Ords Förlag
www.livetsord.se

Livets Ords Förlag Box 17, 751 03 Uppsala Telefon: 018-489 81 00 Fax: 018-489 81 82
E-post: order@livetsord.se Hemsida: www.livetsord.se/webbutik