

Djupare in i Guds närvaro

av Olof Edsinger

Hur kan vi som kristna navigera inte bara i den synliga, utan också i den osynliga världen? Vilka erfarenheter öppnar vi oss för när vi låter Anden leda våra steg – när vi bildligt talat tar på oss våra syrgastuber, för att med Herren som livlina kasta oss ner i havsdjupet?

Med utgångspunkt i Gamla testamentets tabernakel tar Olof Edsinger oss med på en resa i börens värld. När vi lämnar förgården för att i stället komma in i det heliga, inträder en förändring i Herrens sätt att handla med oss. Lydnad och beroende blir nyckelord, och vi lär känna sidor av vår Frälsare som vi tidigare inte hade kunskap om.

Djupare in i Guds närvaro kan beskrivas som en reseskildring, där författaren återger ett antal erfarenheter som han har gjort när han har svarat ja på Herrens kallelse. Den kan också läsas som en form av manual, eftersom den förmedlar handfasta råd för hur vi kan agera i vår rörelse mot det heliga.

Men mer än något annat ska den ändå ses som en kärleksförklaring till den helige Guden och hans närvaro. Boken är en maning att på djupet utforska den verklighet som döljer sig bakom Hebreerbrevets ord: "i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget".



OLOF EDSINGER har läst teologi på Johannelunds teologiska högskola. Han är författare till ett dusintal böcker om Bibeln och det kristna livet, och var under nio år verksam som generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS. På Livets Ords Förlag har han tidigare gett ut böckerna *Ett liv i den Heliges närhet* och *Krigen i Gamla testamentet*.



Olof Edsinger

Djupare in i Guds närvaro

199kr

ART NR: BOE0199

ISBN: 978-91-88430-19-9

INBUNDEN

188 SIDOR

"Boken *Djupare in i Guds närvaro* öppnar upp ditt hjärta och lockar dig in i Guds närvaro. Likt att dyka ned i vattnet utmanar författaren oss att gå djupare in i bönen, bibelordet och mötet med den helige Guden. Jag rekommenderar varje ledare, och troende, att läsa denna bok!"

PATRIK SANDBERG, SAMORDNARE SVERIGEBÖNEN

 **LIVETS ORDS
FÖRLAG**